



ARKIVBILD NT-foto  
**Luftskyddsteatern** i oktober 1957. Teatern, uppförd nedanför Oxelberget av Civilförsvaret under andra världskriget, var ett spännande tillhåll för de unga Okka. Själva scenen föreställde ett bostadshus med källare och där hade tusentals och åter tusentals Norrköpingsbor under åren drillats i brand- och räddningstjänst. Teatern revs kort efter det att bilden togs.



ARKIVBILD NT-foto  
**1956 besökte** Östergötlands Dagblad Majgården för ett reportage. Fotografen passade på att förevisa en ung Tommy Hillman, i full färd med diskbestyren.



ARKIVBILD NT-foto  
**Majgården 1956.** En av eftermiddagshemmet grupper har ställt upp sig framför fotografen. Som nummer två i övre raden från vänster står en ung Tommy Hillman.



Foto: INGVAR ANEHED  
– Jag var sju när jag gjorde mitt första hopp här i backen, säger Tommy Hillman, 54, brandman och tidigare Okka-bo, full med minnen från uppväxten.



ARKIVBILD NT-foto  
**Östra Station** med sina bangårdar och rälsbussar var ett spännande område för de unga på Okka. Tåg kom och tåg gick och ofta var det liv och rörelse.



ARKIVBILD Foto: INGVAR ANEHED  
**Hoppbacken** var en given medelpunkt för Okkabarnen under vintrarna. Och ibland gick det väldigt hett till.

# Han minns sin barndoms Okka

**I** dag har vi, för ovanlighetens skull, tagit oss utanför Promenaderna. Närmare bestämt till Oxelbergen, eller Okka. Orsaken är att vi vid ett par tidigare tillfällen har träffat Tommy Hillman, 54, brandman och tidigare Okka-bo. Då har han suttit på en bänk på Oxelberget och tänkt tillbaka till sin barndom och uppväxt. Nästan som tjuren Ferdinand. Det var bara korkeken som fattades. – Det är ganska skönt att sitta här och tänka tillbaka, säger Tommy Hillman, när vi träffas uppe på berget. – Mycket har förändrats, men minnena finns kvar. Tommy Hillman växte upp på Storsvängen 36 i ett barnrikehus som gick under benämningen Grönsåpa. Ett liknande hus kallades Gulsåpa och låg på Romaregatan. I området låg även det som kallades Solgårdarnas barnrikehus

– I Grönsåpa bodde vi i små lägenheter med spelrum, säger han. – Det var ju massor med barn på Okka på den tiden och det fanns flera barnrikehus. Hundra meter längre bort från vår parkbänk låg skidbacken med sitt hopp-torn. För barnen på Okka var hoppbacken en medelpunkt i tillvaron under vintertid. Efter skola och fritid var det alltid hoppbacken som gällde. – Ibland gick det lite väl häftigt till, säger Tommy Hillman. Vi åkte ju även skridskor i backen och det var flera av kompisarna som skadade sig rejält. – Första gången jag hoppade var jag sju år. Men då fick jag bannor av min mor. För 50-talets unga på Okka ansågs givetvis Luftskyddsteatern, nedanför berget som något spännande. Det var Civilförsvaret som uppförde träbyggnaden under andra världskriget

och där utbildades Norrköpingsborna i brand- och räddningstjänst. Själva scenen föreställde ett bostadshus med källare och där drillades under åren tusentals och åter tusentals människor under mycket realistiska former. Luftskyddsteatern revs först under slutet av 1950-talet. – Jag har även vaga minnen av hur man höll på att öva. Spännande var också de gamla luftvärnsbunkrarna på toppen av Oxelberget och de stora bergrummen för ledningscentralen, också de ett minne från kriget. – Det gick att låta på taken till bunkrarna och där kröp vi ofta in och gömde oss, säger Tommy Hillman. – Men samtidigt var det lite läskigt. Det kunde ju alltid komma någon.

Ett annat givet inslag för barnen på Okka var Majgården, där det var barnträdgård. – Jag gick på Majgården fram till 14-årsåldern, de sista åren i eftermiddagshem, säger Tommy Hillman. – Där gick vi även i söndagsskola och jag har för mig att prästen hette Andrae. I omgivningarna fanns det mycket att upptäcka. Dagens Risängsområde var åkermark och vid Östra Station var det alltid liv och rörelse. Tåg kom och tåg gick mot stationerna i Söderköping, Arkösund, Valdemarsvik och Kimstad. – Vi lekte ofta kring bangårdarna, lokstallarna och godsladorna, säger Tommy Hillman. – Fina dagar tog folk med sig sina picknickorgar och satte sig i slänten på berget, bara för att titta på folklivet. Till sist kan vi inte hålla oss. Vi måste få höra några hemligheter om Okkaligan,

detta förr så fruktade ungdomsgäng. – Vi var nog Okkaligan allihop, säger Tommy Hillman. Jag var själv med och krigade mot frön från Ljura och andra områden. – Framför allt handlade det om krig mot fröna från Rådmansgatan. Men egentligen var det ganska oskyldigt. I början på 60-talet flyttade familjen ut från trångboddheten på Oxelbergen. Flyttlasset gick till Bäckgatan och norra Hageby och till en modern lägenhet. – Det var något helt nytt, både för mina föräldrar och för mig och mina syskon. – Vi flyttade in i en modern fyrarummare. Vi tackar för oss och åker tillbaka till tidningshuset. Men om ni ser någon sitta på parkbänken på Oxelberget, med något drömskt i blicken, kan det vara Tommy Hillman. Som sitter där och minns barndomens Okka.



LASSE SÖDERGREN  
lasse.sodergren@nt.se  
011-200 151

## STOLTA STADS BILDTÄVLING



**FRÅGA 1**  
Den här skolbyggnaden, uppkallad efter en svensk kung, invigdes 1897 och låg då i stadens södra utkant. Vad heter skolan?

- 1. S: t Olofsskolan
- x. Gustaf Adolf
- 2. Oskarsskolan



**FRÅGA 2**  
Aven den här skolbyggnaden, placerad på norr och i närheten av en stor, grön oas, invigdes 1897 som en syster-skola till den föregående. Vad heter skolan?

- 1. Karl Johansskolan
- x. Pihlska skolan
- 2. Matteusskolan



**FRÅGA 3**  
Den här skolan, uppkallad efter stadens store industriman, stod färdig 1862, som en av stadens första folkskolor. Vad heter skolan?

- 1. De Geerskolan
- x. Ebersteinska skolan
- 2. Lenningskolan

Svaret skickar du till  
Norrköpings Tidningar, 601 83 Norrköping,  
eller E-posta till lasse.sodergren@nt.se  
Senast 23 mars vill vi ha ditt svar.  
Märk kuvertet "Stolta Stad".  
Rätta svaren presenteras 31 mars.

De tre först öppnade rätta svaren får varsitt NT-badlakan.

FRÅGA 1 


 Namn: .....

FRÅGA 2 


 Adress: .....

FRÅGA 3 


 Postnr:..... Postadress:.....

## SVAR TILL STOLTA STADS BILDTÄVLING NR 3



**FRÅGA 1 = 1**  
Byggnaden kallas Blomska stiftelsen.



**FRÅGA 2 = X**  
Norrköpings första spårvagn kom 1904.



**FRÅGA 3 = 2**  
Drottning Kristina.

De tre först öppnade rätta lösningarna har skickats in av:

- Kerstin Hallberg, Norrköping
- Sara Pettersson, Norrköping
- Siri Karlsson, Norrköping

Ni får varsitt NT-badlakan. Grattis!

