

” Skolans uppgift är ej blott att meddela kunskaper, utan även att dana människor och karaktärer.



Anno dazumal. Handelsgymnasiet vid Skepparegatan, på en bild från 1920-talet. Bakom skolan stod Norrköpings Handelsgymnasieförening och den fungerade som en friskola fram till 1955. Bilden ur Stadsarkivets samlingar.



Bytte adress. Till höstterminen 1986 gick flytten från Skepparegatan och S:t Olofsskolan till dåvarande Klingsborgsskolan.



Hurra!!!! Läraren Mats Lind, med Kungsgårdsskolans fana, och några av hans elever vill gärna fira sin skola när den fyller 90.

Foto: FREDRIK JONSON

Från fattigvård till gymnasieskola

Namnet Kungsgårdsskolan härör från 1966. Då ingick även S:t Olofsskolan i verksamheten. Tjugo år senare gick flytten ut till Klingsborgsskolan och där finns man fortfarande.

I år firar skolan 90 år.
– I dag har skolan många olika ben att stå på, säger rektor Anita Sjöström.
– Det tror jag man måste ha eftersom samhället ändras väldigt snabbt.

I dag är Kungsgård en av stadens fyra gymnasieskolor och inriktningen mot ekonomi, handel och samhällsvetenskap har genom åren utökats med bland annat media, turism och digital design. Tidigare fanns även en frisörlinje, men den återfinns nu på Haga.

I dagsläget handlar det om åtta olika program, plus en särskola inom handel. I samband med den nya gymnasiereformen 1994 kom mediautbildningen till Kungsgård. Just media är den gren som har växt rejält sedan starten.

– Media har utvecklats väldigt mycket, säger Anita Sjöström. Nästan halva skolan har någonting med media att göra.
Men tillbaka till ursprunget.

Namnet på skolan syftar till den kungsgård som grundades av Gustav Vasa och som byggdes ut till slott under Johan III. Det första skolhuset låg på det som en gång var kungsgårdens ägar.

Det började 1915 som ett handelsgymnasium. Adressen var Skepparegatan i kvarteret Ruddammen och bakom den nya

skolan stod Norrköpings Handelsgymnasieförening.

Skolan bestod av ett tvåårigt handelsgymnasium och en fackkurs på ett år. Obligatoriska ämnen var svenska, tyska, engelska, handelslära och franska. Fria ämnen var samtidigt ryska och spanska.

Efterhand ingick även kurser i exempelvis försäljning- och reklamteknik. Men i skolans filosofi ingick även att fostra eleverna till mönstermedborgare.

”Skolans uppgift är ej blott att meddela kunskaper, utan även att dana människor och karaktärer”, som det så vackert uttrycktes i ett tal vid terminsslutet under 25-årsjubileet 1940.

Skolbyggnaden, som gick under benämningen ”Nya Arbetshuset”, hade uppförts i



Bland företrädarna. Rektor på Kungsgårdsskolan är Anita Sjöström, här förevisad bland de tidigare rektorerna Gunnar Hedvall, Björn Helmfrid och Kerstin Hedvall.



Hyllningen av en idol. IFK:s Ove Kindvall var en av dem som tog den riktiga studenten vid Handelsgymnasiet i maj 1964.

Arkivbild: INGVAR ANEHEID

slutet av 1850-talet, ritad av stadsarkitekten Carl Theodor Malm. Här inrättades en fattigvårdsanstalt för män som av olika anledningar inte kunde försörja sig. Vid arbetsinrättningen fick de mat och husrum och sysselsättningen bestod av textilarbete.

På andra sidan kvarteret, ut mot Generalsgatan, återfanns den motsvarande inrättningen för kvinnor. Med tiden ansågs de båda inrättningarna som otillräckliga och fattigvården flyttades i stället år 1910 ut till Sandbyhov.

Ett viktigt steg i en ny form av handelsundervisning togs i början på 1910-talet av en konsul Appeltoft. Det var på hans initiativ som Norrköping fick en ny läroanstalt i handelsvetenskap.

Fram till början av 1960-talet var utbild-

ningen tvåårig, med en begränsad studentexamen. Därefter gjordes utbildningen treårig och studentexamen vid Handels jämställdes med de allmänna läroverkens. Vårterminen 1964 sprang de första riktiga studenterna ut, då som nykläckta gymnasieekonomier.

Bland de som sprang ut i maj 1964 återfanns IFK:s Ove Kindvall.

Klassiskt, med andra ord.
Vid en lika klassisk skola.

LASSE SÖDERGREN
lasse.sodergren@nt.se
011-200151

